

# Boekenbabbel

Om elkaar te motiveren en te inspireren  
(wat zijn de leukste boeken?) geven wij een boekenbabbel in de klas.  
**Het lijkt op een boekbespreking, maar het is niet hetzelfde.**

Een boekenbabbel bestaat voor het grootste gedeelte uit voorlezen.  
**Een powerpoint maken is niet de bedoeling!**

Je start met het laten zien van je boek. Je vertelt ons welk boek jij gaat voordragen en wie de schrijver is.

Wie zijn de hoofdpersonen?

Vertel kort waar het boek over gaat op een leuke, pakkende manier.

Verklap het einde niet! Zo blijft het spannend voor anderen.

Je gaat vervolgens een stuk voorlezen. Maar voordat je dat gaat doen, vertel je wat de hoofdpersoon vóór jouw stukje heeft meegemaakt.

Neem ons even mee in je verhaal.

Daarna start je met voorlezen. Ontspan, haal adem en lees voor. Het mag een hoofdstukje zijn of een groot deel er van.

Zo neem jij ons mee in het verhaal.

**Aan het voorlezen zitten wel een aantal eisen.**

De **nadruk** wordt steeds op de goede plaats gelegd.

De kandidaat leest in een prettig **tempo** voor.

(niet te snel, niet te langzaam)

Er zijn **tempowisselingen** waar dat nodig is.

Het **stemgebruik** past bij het verhaal.

De **emotie** wordt juist overgebracht.

De kandidaat kijkt het **publiek** zo nu en dan eens aan.

Het publiek wordt helemaal **meegevoerd** in het verhaal.

De kandidaat is **verstaanbaar**.

De **fragmentkeuze** is:

(denk aan: originaliteit, mooi geheel of spannend open einde)

**Thuis hardop voorlezen helpt. Geef dit blad aan papa of mama. Zo zien en horen zij of je aan alle eisen van het voorlezen voldoet.**